

Μιλάνο, 21 Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί φίλοι,

Τι μεγάλη χαρά είναι για μένα να συμμεριστώ με όλους σας το αυτόγραφο γράμμα που έλαβα από τον Άγιο Πατέρα, με την προσωπική ευλογία του!

Ο Πάπας μας ευχαριστεί για τις προσφορές που συγκεντρώσαμε κατά τη διάρκεια των προσκυνημάτων που κάναμε στους Ιερούς Ναούς αφιερωμένους στην Παναγία σε όλο τον κόσμο, επ' ευκαιρία του Αγίου Έτους της Ευσπλαχνίας, και που του στείλαμε για την αγαθοεργία του.

Αλλά ο Πάπας Φραγκίσκος δεν περιορίστηκε στο να μας ευχαριστεί: πράγματι, θέλησε να μας υποδείξει πού πρέπει να κοιτάζουμε προκειμένου να μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας, έτσι ώστε να «μαρτυρούμε με θάρρος την αυθεντικότητα της χριστιανικής πίστης».

Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά το γράμμα, να γίνει αντικείμενο της μελέτης σας, να το κατανοείτε όλο και περισσότερο με τη βοήθεια των φίλων σας και των κοινοτήτων της Αδελφότητας, ώστε να λάβετε υπ' όψιν το περιεχόμενό του.

Ο Θεός δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει. Πώς να μην εντυπωσιαστούμε και να μην είμαστε ευγνώμονες για αυτό το απροσδόκητο δώρο ενός πατέρα, που νοιάζεται τόσο πολύ για το πεπρωμένο των υιών του!

Εύχομαι ο Χριστός να βρει τον καθένα από μας διαθέσιμο στον τρόπο που επέλεξε να μας πλησιάσει σ' αυτά τα Χριστούγεννα της ζωής μας. Δεν είναι κάτι το δεδομένο: όπως μας ενθύμισε πάντα ο δον Τζιουσάνι, μπορούμε να περιμένουμε την έλευσή Του, δίχως όμως να αγαπάμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο Εκείνος αποφασίζει κάθε φορά να έρθει.

Ζητούμε στην Παναγία να μας καθιστά ανοιχτούς όπως εκείνη στην έκπληξη με την οποία το Μυστήριο μας επισκέπτεται σήμερα. Σας συνιστώ να μην αφήσετε να περάσει μια μέρα χωρίς να κάνετε μια προσευχή για τον Πάπα Φραγκίσκο, όπως ζήτησε στον καθένα από μας.

Χρόνια πολλά και Καλά Χριστούγεννα.

Ο δικός σας Χουλιάν Καρρόν.

Βατικανό, 30 Νοεμβρίου 2016

Σεβασμιότατε δον Χουλιάν,

Ευχαριστώ Εσάς και όλη την Αδελφότητα της Κοινωνίας και Απελευθέρωσης για την προσφορά που συγκεντρώσατε κατά τη διάρκεια των προσκυνημάτων και που θελήσατε πολύ ευγενικά να μου στείλετε για τα Έργα Αγαθοεργίας.

Με ευφραίνει την καρδιά και με παρηγορεί πολύ να ξέρω ότι από περισσότερους από διακόσιους Ιερούς Ναούς αφιερωμένους στην Παναγία στην Ιταλία και σε ολόκληρη την οικουμένη, πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν την πορεία της ευσπλαχνίας, στο πνεύμα του συμμερισμού με τους έχοντες ανάγκη. Οι φτωχοί, πράγματι, μας υπενθυμίζουν το ουσιώδες της χριστιανικής ζωής. Μας διαπαιδαγωγεί ο Άγιος Αυγουστίνος όταν διαβεβαιώνει: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παραδίδουν πιο εύκολα τα αγαθά τους στους φτωχούς, παρά να γίνουν οι ίδιοι φτωχοί εν Θεώ». Τούτη η φτώχεια είναι απαραίτητη, καθόσον αποκαλύπτει αυτό που έχουμε πραγματικά στην καρδιά μας: την ανάγκη από Εκείνον. Ως εκ τούτου, ας πάμε στους φτωχούς, όχι γιατί γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι ο φτωχός είναι ο Ιησούς, αλλά για να ανακαλύψουμε εκ νέου ότι εκείνος ο φτωχός είναι ο Ιησούς.

Ο Άγιος Ιγνάτιος Λογιόλα, επίσης, προσθέτει: «Η φτώχεια είναι μητέρα και τοίχος. Η φτώχεια γεννά, είναι μητέρα, γεννά πνευματική ζωή, αποστολική ζωή, οδηγεί σε μια πορεία προς την αγιοσύνη. Είναι δε τοίχος, προστατεύει. Πόσα εκκλησιαστικά δεινά άρχισαν λόγω έλλειψης φτώχειας».

Σ' έναν κόσμο ρημαγμένο από τη λογική του κέρδους, που οδηγεί σε καινούριες φτώχειες και δημιουργεί την «κουλτούρα των αχρήστων πραγμάτων», δεν διστάζω να επικαλούμαι τη χάρη μιας φτωχής Εκκλησίας, που αγκαλιάζει τους φτωχούς. Δεν πρόκειται για φιλελεύθερο πρόγραμμα, αλλά για ριζικό πρόβλημα, καθότι υπαγορεύει την επιστροφή στις ρίζες μας. Το να επιστρέφουμε στις ρίζες μας δεν αποτελεί μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά σηματοδοτεί μια τολμηρή αρχή που κοιτάει στο αύριο. Είναι η επανάσταση της τρυφερότητας και της αγάπης. Γι' αυτό ζητώ και σ' εσάς να ενώσετε τις προσπάθειές σας για αυτό τον στόχο. Σας εύχομαι να αφοσιωθείτε με γαλήνη και να καρποφορήσετε, καθώς και να μαρτυρήσετε με θάρρος την αυθεντικότητα της χριστιανικής ζωής.

Σε όλους και στον καθένα από σας δίνω από καρδιάς την ευλογία του Κυρίου.

Σας παρακαλώ να μην ξεχνάτε να εξακολουθείτε να προσεύχεστε για μένα.

Φραγκίσκος

Σεβασμιότατε Κύριε
Δον Χουλιάν KAPPON
Αδελφότητα της Κοινωνίας και Απελευθέρωσης
Οδός Πορροα, 127
20131 ΜΙΛΑΝΟ