

Sinds de dag waarop Petrus en Johannes naar het lege graf renden en Hem daarna, verrezen en levend, onder hen aanwezig zagen, kan alles veranderen. Sindsdien kan een mens altijd veranderen, kan hij leven, opnieuw leven. De aanwezigheid van Jezus van Nazareth is als het levenssap dat – mysterieus maar zeker – onze dorheid van binnenuit nieuw leven geeft en het onmogelijke mogelijk maakt: wat voor ons niet mogelijk is, is niet onmogelijk voor God. Zodat, voor wie oprechte ogen en een oprecht hart heeft, een nauwelijks waarneembare nieuwe menselijkheid zichtbaar wordt, door het gezelschap heen van degenen die erkennen dat Hij aanwezig is: God-met-ons. Een nauwelijks waarneembare, nieuwe menselijkheid, zoals wanneer de bittere en dorre natuur weer groen wordt.

Luigi Giussani

